



Nieuwsbrief SVI - Gijzegem

INSTITUUT SINT-VINCENTIUS A PAULO
PACHTHOFSTRAAT 3, 9308 AALST

DECEMBER 2024



Grijze wolken lijken al maanden het weerbeeld te domineren. Een stralende zon in een staalblauwe hemel. Het lijkt alweer eindelijk lang geleden. Alles ademt donker en grijs. En toch. Wie langs Vlaamse wegen wandelt, kan niet naast de met lichtjes versierde huizen kijken. Van opzichtig fel flikkerend tot eenvoudig warm wit, er brandt licht in de duisternis. Dat gaat ook op voor onze school. Wie afgelopen weken rondliep in de gangen, zag vooral voorovergebogen hoofden. Kinderen die in opperste concentratie aan het werk waren. Naar het einde van de proefwerkenperiode toe durfde dat beeld wel eens te veranderen. Dan werd er al wat meer achterover geleund, met de blik op oneindig en het hoofd bij de naderende vakantie. Met al het moois in deze nieuwsbrief laten we zien dat een school als de onze ook in donkere tijden een lichtpunt kan zijn.

Bert Van den Abbeele – Manfred Moortgat – Pieter Van den Bossche

A photograph of a Christmas tree with warm white lights and various ornaments, including a large white one and a red one. In the background, a person is visible but out of focus. The scene is dimly lit, suggesting an evening or indoor setting with artificial light.

Of de derde wereldoorlog nu gaat uitbreken, vraagt mijn dochter zo noncha mogelijk. Ze had zoiets zien voorbijkomen via Snap of zo. Verbaasd schud ik het hoofd. Natuurlijk niet, antwoord ik met de nodige glamour. Iemand die zo graag flexet met zichzelf zal toch wel geen wereldoorlog veroorzaken, zeg ik luchtig. Met weinig zichtbaar resultaat. Als oude man jongerentaal gebruiken in gezelschap van de jeugd zelf, staat gelijk aan sociaal zelfmoord plegen in het kwadraat. Awkward, met andere woorden. Echt brakka omdat je als seniele grijsaard niet weet welke nuances in betreffende woorden liggen. Om over uitspraak nog maar te zwijgen. Desalniettemin waag ik in de gangen van de school een nieuwe poging. Ik ga bij een groepje laatstejaars staan en begin lukraak over een fissa in den osso. Of was het nu scuola? Gevolgd door de vraag of ze straks gaan tsjappen met daboyz? Hun gesprek stopt ogenblikkelijk en hun monden vallen open in een krampachtige grijns vol verbijstering. Ik probeer vlug nog te redden wat er te redden valt. ‘Ewa diarrerie, yolo, ik ga straks met de fissa naar huis. Wie van jullie ook?’ Waarop iemand mij met kramp in het gelaat blijft aankijken en een andere onbedaarlijk begint te lachen. Taal. Wat een wonderbaarlijke uitvinding van de mens. Slay, bitches.

Pieter Van den Bossche

Reveil @ SVI

Aanhoudende bombardementen in de Gazastrook. Een meisje met springerige krullen kijkt onbevreesd in de lens van het fototoestel. Ze schikt haar roze kledje tot het opnieuw goed zit. Achter haar ligt het puin van wat ooit een huis en een thuis was.

Glijdende bommen in Oekraïne. Geruisloze moordenaars die blind toeslaan en zonder enig onderscheid levens verwoesten. Op een rood gestippeld laken ligt een hoogzwangere vrouw die weggedragen wordt van de plek waar de bom viel. Haar rechterhand verbijsterd aan de lippen,



haar linkerhand onderaan de bolle buik, wanhopig op zoek naar het leven dat er even voordien nog was.

De wereld draait door, in een hels tempo. Mensen lijken elkaar maar ook zichzelf meer dan ooit kwijt te raken. Hoe ongelooflijk zinnig is het dan ook om een lesuur de tijd te nemen om stil te staan. Bij onszelf en bij de ander. Bij wat is en wat was. We doen we op onze school tijdens het herdenkingsmoment 'Reveil'. We luisteren samen naar de stilte in onszelf en worden daarbij geholpen door de raak gekozen teksten die Mariet De Kegel brengt en de muziek die gespeeld wordt door mevrouw Putteman en meneer Van Gysegem.



IKS-kerstfeest



Onze vertrouwensleerlingen organiseerden een leuk kerstfeest voor de eerstejaars! De klassen gingen vol enthousiasme de strijd aan in een groot spel om het perfecte kerstfeest te organiseren.

De prijs van beste affiche ging naar 1KLSB met dit
prachtexemplaar. Het beste promofilmpje kwam van klas
1VKC. Toch een eervolle vermelding voor de andere klassen,
die het allemaal fantastisch hebben gedaan!



EN PLOTS WERD HET IJSKOUD...

De zaalvoetbalfinale tussen de leerlingen en de leerkrachten van de 1e graad belofde op voorhand al een spannende confrontatie te worden, en dat werd het zeker. In een duel vol spektakel, emoties en doelpunten trokken de ervaren rotten uiteindelijk aan het langste eind. Met een eindstand van 7-4 schreven zij geschiedenis in wat een onvergetelijke wedstrijd werd.

De wedstrijd begon in een sfeervolle zaal, waar zowel leerlingen als collega's massaal waren komen opdagen om hun favoriete team aan te moedigen. De leerlingen toonden snelheid, flair en een flinke dosis lef. Voor een moment leek het erop dat zij het ervaren team in de problemen zouden brengen.

Ondanks de veerkracht van de leerlingen, die enkele defensieve fouten van de leerkrachten afstraffen, konden zij niet op tegen de efficiëntie van de leerkrachten. Elke aanval van de leerlingen werd gevolgd door een razendsnelle tegenschoot, een koelbloedige afwerking en een nog koelere viering. Na het laatste fluitsignaal stond er een duidelijke 7-4 op het scorebord. De zaal ontplofte in applaus en gejuich, waarbij beide teams werden beloond voor hun inzet en sportiviteit.

Het was een finale waarin sfeer en voetbalgenot hand in hand gingen. Komt er volgend jaar een revanche?



SVI present op Vlaams Kampioenschap reddend zwemmen

De zwemmers van Reddingsclub Ternat Asse Lebbeke hebben het uitstekend gedaan op het Vlaams Kampioenschap Reddend Zwemmen. De club behaalde daar maar liefst 88 medailles, waarvan 34 gouden, en verbeterde ook 4 Belgische records. RCTAL is met ongeveer 560 leden de grootste reddingsclub van het land.

Alexandru Ciubotariu kon ook individueel een Belgisch record breken op de 50m popredden met vinnen. “In totaal behaalden we zondag 34 Vlaamse titels en 88 medailles, waarvan 34 gouden, 29 zilveren en 25 bronzen medailles”, zegt een fiere voorzitter.

“We zijn een grote club waardoor we met veel medailles naar huis gaan. Maar onze zwemmers moeten het uiteindelijk wel nog doen, er is zeker nog voldoende tegenstand.”



Het jongensteam bij de -14-jarigen verbeterde 2 Belgische records.

Foto: Matthias Vanhamme



Alexandru Ciubotariu deed het zowel individueel als in team erg goed op het VK.

Foto: Matthias Vanhamme

HET VERTELHOTEL



Op dinsdag 19/11 en donderdag 21/11 kon je in een van onze vier vertelkamers inchecken om weg te dromen in een prachtig verhaal.

In de Duitse winterwonderlandchalet kon je luisteren naar het wondermooie sprookje 'Het meisje en de zwavelstokjes'

In de ontspanningsruimte voor wellnesslovertjes was het genieten



geblazen terwijl je luisterde naar 'Toen de zee stil was'.

In de Engelse horrorroom was het bibberen en beven met 'Anna dressed in blood'.

En in de Suite à la Parisienne werd je ondergedompeld in een magisch kerstverhaal!





Verslag van de Oostende driedaagse

Van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 oktober gingen de eerstejaars van onze school op driedaagse naar Oostende. We verbleven drie dagen in het Vayamundo, een hotel vlakbij het strand. Het was een reis vol avontuur, cultuur en teambuilding.



Woensdag begon met een stadswandeling door Oostende. Met behulp van een app ontdekten de leerlingen de rijke geschiedenis en cultuur van deze kuststad. Ze leerden over de haven aan de bekende Belgische badplaats en de indrukwekkende architectuur van het centrum.

Na de stadswandeling was het tijd voor wat ontspanning en plezier. 's Avonds stonden er verschillende activiteiten op het programma. De leerlingen konden kiezen uit een aantal leuke opties: zwemmen in het binnenzwembad van Vayamundo, deelnemen aan een spannende, Franstalige bingo, of meedoen aan diverse balspellen én zelfs een moord oplossen via Cluedo.

De tweede dag begon met een bezoek aan het Muzée in Oostende. Dit museum gaf de leerlingen de mogelijkheid om verschillende kunstwerken en tentoonstellingen te ontdekken.

In de namiddag was het tijd voor teambuilding. De leerlingen werden in verschillende groepen verdeeld en kregen diverse uitdagende opdrachten.

Op de laatste avond van de driedaagse stond er iets speciaals op het programma: een vrij podium. Dit was het hoogtepunt voor velen, want zowel leerlingen als leerkrachten kregen de kans om hun muzikaal talent te tonen.



Vrijdag reisden we naar het Zwin, een natuurreservaat nabij de Belgische kust. De leerlingen leerden hier meer over de biodiversiteit en de verschillende vogelsoorten en planten die in het gebied te vinden zijn. Het Zwin bood een prachtig en rustgevend contrast met de drukte van de stad, en het was de perfecte manier om de driedaagse af te sluiten.

De Sint op bezoek

Alle leerlingen van het 2e leerjaar behalen hun pietendiploma!

Wat een feestelijke dag op onze school! Alle leerlingen van het 2e leerjaar hebben met glans hun Pietendiploma behaald. Ze hebben leren klimmen, klauteren en veel plezier maken. Dit dankzij de enthousiaste begeleiding van 4SPO, die deze opdracht als een waardevolle stage-ervaring oppakten.

Gefeliciteerd aan alle kersverse Pieten!



Op 8 november vond de Sint nog een plaatsje in zijn drukke agenda om ook onze school een bezoekje te brengen. Jesse en Simon uit 6WEWI zorgden als zijn enthousiaste Pieten voor heel wat sfeer. Ze deelden lekkere nic nacs uit aan de leerlingen en wie dat wilde, kon samen met de Sint op de foto.

Sintagram



MIRA STERRENWACHT



‘Poollicht in België gespot’ of ‘Komeet van de eeuw te zien’. De speciale nieuwsberichten over de ruimte volgende elkaar in een ijl tempo op. Je kon de afgelopen maanden niet naast de ruimt fenomenen kijken in België. Na ondergedompeld te zijn in de wondere wereld van de kosmografie en van alles te leren over de ruimte trokken 24 leerlingen eind oktober naar de volkssterrenwacht Mira in Grimbergen. Meteorieten gevonden in België, gigantische sterren-

projecties of een mini-ISS? het was er allemaal aanwezig. De kers op de taart blijft uiteraard het zelf kunnen waarnemen door de grote telescopen. Ondanks dat er reeds drie heldere dagen geweest waren, sloeg het noodlot toe en namen de wolken de overhand. Met een klein beetje geluk kregen we toch wat opklaringen. Wij konden planeten, dubbelsterren en nevels waarnemen. Zeker voor herhaling vatbaar!





VIP-DAG

Onze VIP-dag stond dit jaar in het teken van vernieuwing: samen dachten we na over hoe de leerlingenraad nóg beter kan aansluiten bij de wensen van alle leerlingen. We gingen de avond in met prikkelende stellingen: Heb je genoeg invloed op school? Moet elke klas vertegenwoordigd zijn in de raad? Wat verwacht je écht van een leerlingenraad? Met veel enthousiasme wisselden we meningen uit en legden de werking vast in een nieuw huishoudelijk reglement. Ook dachten we na over nieuwe actiepunten.

De avond werd feestelijk afgesloten met frietjes, en het was leuk om te zien hoeveel gemotiveerde leerlingen zich inzetten voor een stem op school die echt gehoord wordt!



Juist nog dit...

Geo-olympiade

Ook dit jaar namen opnieuw een boel enthousiaste leerlingen deel aan de geo-olympiade waarbij hun aardrijkskundige kennis en vaardigheden op de proef werden gesteld. Gewapend met een atlas waagden zij zich aan de test. Jayden (5WEWI8), Nathan (6LAWI) en Warre (6WEWI1) plaatsten zich voor de tweede ronde, die plaatsvindt op de wetenschapscampus van de UGent. Wie weet haalt één van hun drie de Vlaamse finale, met zicht op de internationale finale die dit jaar doorgaat in Thailand. Wordt vervolgd...



3HW en 3MWW op bezoek in de kleuterklas

Afgelopen vrijdag, 15 november, brachten onze leerlingen van 3HW en 3MWW twee boeiende uren door bij de kleuters. Tijdens dit bezoek observeerden ze de kleuters om een beter beeld te krijgen van hun fysieke, cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling. Dankzij de enthousiaste medewerking van de kleintjes werd het een leerrijke ervaring die hen zeker verder zal helpen om de theorie te studeren.

Gastles over neurodiversiteit voor 4HW en 4MWW

Op 19 november kregen de leerlingen van 4HW en 4MWW een inspirerende gastles van oud-leerkracht Dorien Baele over neurodiversiteit. Ze werden uitgedaagd om na te denken over hoe mensen met een atypisch brein, zoals bij ADHD, autisme, hoogbegaafdheid en dyslexie, de wereld ervaren. Samen verkenden ze wat nodig is om een meer neuro-inclusieve maatschappij, klas en samenleving te creëren. Een boeiende les die tot nadenken stemde en (hopelijk) hun blik verruimde!



Streng maar rechtvaardig

De leerlingen van 5 WELWE verdiepten zich in de wereld van justitie. In de voormiddag observeerden ze enkele rechtszaken voor de correctionele en politierechtbank. In de namiddag gingen de leerlingen aan de slag met een casus. Ze kropen in de huid van een rechter, een procureur of een advocaat. Na afloop van de debatten kreeg de klas feedback van een advocaat.





Prettige
vakantie!



Voor hun inbreng in deze nieuwsbrief, dank aan
M. Van Driessche, Y. Eeckhout, K. De Proft, K. Raes, S. Van Gysegem, E. Bosteels, L. De Wit, G. Bogaert, C. Buyle, M. Van Nieuwenhove, H. Sorgeloos, L. Verhaeghe, W. Kindermans, P. Van den Bossche

Nieuws te melden?

Contact: Ilse De Paepe (Ilse.DePaepe@svi-gijzegem.be)



Scan mij om de kerstvakantie
perfect in te zetten!